

חודש פברואר השרת



דבר היוצרות



החודש תלמידי ותלמידות בית הספר קיבלו תעודות למחצית הראשונה של שנה שהביאה איתה אתגרים ומרכבות שלא הכרנו בעבר. בחירות מביאות עימן שאלות, התלבטות וחשבון נפש. אנו מזמינות אתכן ואתכם לבחון את הבחירות שעשו התלמידים/ות במחצית הזו, לראות מה סייע וקידם ומה הכשיל או הקשה ובמידת הצורך "לחשב מסלול מחדש".



לכל אחד ואחת יש בחירה ואוטונומיה לבחור את הדרכים המיטביות עבורנו, עם קצת סיוע והכוונה של המבוגרים בחיינו.

מאמינות בכם/ן!
באהבה, יעל ויונית - יועצות בית הספר



הגוף שלי הוא רק שלי!
במסגרת שיעורי כישורי חיים, תלמידי שכבה א', למדו כי הגוף שלהם הוא רק שלהם, מהם איברים פרטיים ואיברים לא פרטיים והבחנה בין סוד טוב לסוד רע. השיעורים הועברו על יועצת השכבה, יעל פרידמן.



מפגש מנהיגות מחוזי

נציגי ההנהגה הצעירה של בית ספרנו, בהובלת הרכזת החברתית-ערכית מור לוי ניסנבוים, לקחו חלק במפגש מנהיגות מחוזי של מועצות התלמידים במחוז. המפגש התקיים באופן מקוון. במהלך המפגש יצרנו גאוות יחידה לצד קשר עם מועצות נוספות במחוז, הועצמנו והתכוננו לקראת היוזמות החברתיות הבאות שנכוננו לנו בשנה זו. היה מפגש מהנה ומעשיר.



הזרה מצליח

הילה שוט מכיתה ב'3 העבירה הרצאה בנושא מוגבלויות. בהרצאה הילה הרכיבה לילדים משקפיים אטומים ובקשה מהם לבצע משימות, שמה להם פקקים באוזניים ובקשה להקשיב להוראות. לאחר מכן ספרה על בעלי מוגבלויות וחשפה אותנו לאביזרים שתומכים בהם.



השרת כל הכסקה היא סיהה למסיהה



בימים ראשון, שלישי וחמישי אנו משחקים במשחקי קופסה במבואה, בימים שני ורביעי אנו מניעים את הגוף בפעילות ספורטיבית, בימי שישי מפעילים את החשיבה ומשתפים פעולה במשחקי עץ ענקיים.

ומדי פעם בפעם, גם יש הפתעות, כמו זו שעשתה לנו ההנהגה הצעירה, בהובלת מור הרכזת החברתית.

ההנהגה דאגה לנו לחימום ביום קר, ופינקה אותנו עם כוס תה מתוקה וחמה ביום גשום.

כל הפסקה היא נעימה, אבל בשרת היא גם טעימה ומיוחדת.



הצטרפו אלינו



בית ספר שרת קריית אנו

חממה לימודית



האביב טרם הגיע, אבל כבר שבועיים שאפשר ליהנות גם משמש מחממת ומנחמת לצד מזג אוויר הפכפך, סופות גשמים, קשתות מרהיבות וברד! הטבע מזכיר לנו את המציאות וההשתנות המתמדת, ואנחנו זורמים עם זה כל הזמן.

במרחב הגינה שלנו בבית הספר ישנה חממה לימודית המשמשת לגידולים מסוגים שונים ובדרכים שונות. בתקופה האחרונה ילדי בית הספר עסוקים בזריעות והנבטות של צמחי קיץ והכל נעשה דרך התבוננות בטבע. זהו כלי נהדר שעוזר לנו להתמודד עם שינויים תוך התבוננות בטבע.



אנחנו עוקבים אחר הצמיחה של צמחי ירקות, סוקולנטים שונים, פרחים שומעים את הציפורים שמריעות ומרגישים את הרוח הקרה על פנינו. זה מעניק לנו רגעים של שקט מהמציאות המורכבת שלנו.

בחממה הלימודית שלנו, התלמידים לומדים לזרוע ולטפח צמחים שונים. הם מקבלים כלים וידע על גידול וטיפוח הצמחים, כך שהם יכולים להתעסק בפעילות זו באופן עצמאי ומודע. הם יודעים אילו תנאים נדרשים לצמיחה טובה ומהם הטיפים הנכונים לטיפוח הצמחים. בנוסף, הם משקיעים מאמץ וזמן בצמיחה וטיפוח הצמחים, וכך מתחילים להבין את התהליך המורכב של הצמיחה והפריחה.



התלמידים גם לומדים על חשיבות המים והאור לצמיחת הצמחים. הם מבינים שהמים הם החיים של הצמח ושהאור הוא התזונה שלו. בעזרת המים והאור, הם מצליחים לגדל צמחים בריאים ויפים. הם גם לומדים על חשיבות התחזוקה המתמידה והסבלנות בטיפול הצמחים, כי רק בכך ניתן להביא לתוצאות מרשימות ולגידול צמחים חזקים.

בנוסף ללמידה הפרקטית, התלמידים גם מקבלים לימוד תיאורטי על צמחים וגידולם. הם מכירים את השמות של הצמחים, את התכונות שלהם ואת השימושים השונים שלהם.

החממה הלימודית מסייעת לתלמידים להתמודד עם שינויים ולפתח יכולות עצמאיות ומודעות. הם מתחילים להבין את חשיבות הסבלנות והתחזוקה המתמידה בטיפול הצמחים. הם גם מתחילים להבין את הקשר בין הטבע והחיים שלהם, ואת התהליכים המורכבים של הצמיחה והפריחה. בסופו של דבר, הם מתחילים להבין שהם חלק מהטבע ושהם יכולים להשפיע עליו ולתת לו חיים.